

12 Şubat 1977
Cumhuriyet

GÖZLEM

UĞUR
MUMCU

Vatan Kurtaran Vali...

Cepe partilerinin liderleri yetmezmiş gibi, başımıza bir de Ankara Valisi Durmuş Yalçın çıktı. Durmuş Yalçın'ın, işi gücü, dernek kapatmak, örgütlerin kapısına kilit asmak, bir de televizyon ekranlarına çıkıp:

— Bu dernekler «illegal» hale dönüşmüşlerdir... türünden açıklamalar yapmaktır.

«Illegal» sözcüğü, 12 Mart döneminde yaygınlık kazandı. «Yasadışı» demeye dilleri alışmayan devlet yetkilileri, açıklamalarına ağırlık vermek için bu yabancı sözcüğü seçmekte ve üzerine basa basa:

— İlegal dernekler... demektedirler. Ne yapalım, böyle sözcükler kullana kullana, gün gelecek, marksist terminolojiye de alışacaklar. Toplum olayları herkesi eğitiyor. Vall Yalçın, bu eğitimden en çok pay alanlardan biri. Baksanıza:

— Maoocular... Lenincler... Sol fraksiyon... gibi kavramlar valinin dilinden düşmüyor. Gerçi bu yaştan sonra götür amma, azmın elinden hiçbirşey kurtulmaz.

Acaba, bir insanın Maoocu olduğu nasıl anlaşılır? Maoocular sarkık bıyık bırakıp, yeşil parka giyenler midir? Yoksa, favorileri uzun olup, insana ters ters bakanlar mı? Kadife pantolonlular Leninist, deri yelekli «Menşevik», gocuklular «Bolşevik» midir?

Vali nasıl ayırt ediyor bunları?

Anlaşılan valinin bu konuda, oldukça gelişmiş yetenekleri var. Bir bakışta kimin Maoocu, kimin Lenincl, kimin «illegal» olduğunu, kimlerin yasalara uygun bulunduğunu kestiriveriyor.

Bravo doğrusu...

Eskiden, bir adamın «illegal» bir örgüte üye olup olmadığını anlayabilmek için işkence yapılırdı. Orgeneral Faik Türein, Tümgeneral Memduh Ünlütürk, «illegal» örgütleri ortaya çıkarmak için bir zamanlar ne ter dökmüşlerdi bir bilseniz?. Valinin bu konularda maşallahı var. Baksanıza bir bakışta anıyor:

— Bu dernek illegaldir...

Gerçi, hukuk devletlerinde, savcılar dışında hiçbir kamu görevlisi, herhangi bir kimseye suç yükleyemez amma, bu vali, başka validir. Savcının da görevini yapar, yargıcın da... Yetenekli adam çünkü...

Valinin elinden gelmeyen bir iş varsa, o da, «asayiş» görevi... Ankarada, Tandoğan alanında yapılan toplantıda çatışmalar olmuşsa, bir grup, bir başka gruba saldırmış demektir. Bu gruplardan biri, Adalet Bakanlığı müsteşarı değil ki, kendi kendisini dövsün, kendi kendisini yaralasin?. Bir saldıran olacak, bir de saldırılan... Valinin görevi, toplantıyı bu saldırılardan korumak.

Fakat valinin işi başından aşkın. Ne yapsın, topluluğa bakıp bakıp, «illegal» örgütlerle, Leninistleri ve Maoistleri seçip ayırıyor:

— Şu parkalı Maoocudur... Şu gözüklü Leninisttir...

Ankara, valiler için çok uğurlu ve hayırlı bir yerdir. Ankara valilerinden Şerif Tüten, kontenjan senatörü oldu. Ondan sonraki vali, Ömer Naci Bozkurt Adalet Partisi kanalıyla, kapağı senatoya attı. Şimdi sıra Durmuş Yalçın'da...

Oldu da bitti maşallah, mebus olur İnşallah...

BAŞKENT NOTLARI

“Onlardır,,

Fikret OTYAM

ANKARA — Haydi, kalıbına, yaşına başına yakışmayan ses tonu, Tanrının hikmetidir, sual olunmaz, ya dediklerine ne buyrulur, o metni de mi eline yüce Mevlâm verdi?

Sözüm talihsiz bir kişiye, Ankara Valisi Durmuş Yalçın'adır. Bir adam iyi vali olabilir, kötünün kötüsü de olabilir, iki satırı yanyana getiremez, haydi getiremez bu da Tanrı vergisidir diyelim. İnsanın içinden gelen bir şey, ama bunu bile bile «Onlardır» diye biter lâf salatalarını, suçlamaları ardı ardına sıraların mı, milyonlarca TV se-

(Devamı 5. sayfada)